



Publieksreacties

RUHE

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Ger Mendel [mailto:germendel@zonnet.nl]

Verzonden: dinsdag 4 september 2007 17:18

Aan: evelyne desmedt

Onderwerp: RUHE

De tekst (Dirk) is zo direct en authentiek, zo geloofwaardig, indringend geacteerd. Het sloeg bij mij in als een onthutsende bom. De esthetiek van de zang maakte je ook rijp voor de 'eerlijke' argumenten. Dirk heeft dat fantastisch gedaan, ook de humor waardoor je je aan het eind schuldig gaat voelen voor je empathie en begrip.

Warme groet, Ger.

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: M. Heimann [mailto:analyrik@gmx.de]

Verzonden: woensdag 5 september 2007 11:01

Aan: info

Onderwerp: Ruhe

We waren zaterdag bij de voorstelling. Het hoort bij het beste, wat we gezien hebben (en we hebben veel op topniveau gezien in ons leven). We hadden het gevoel dat het voor ons als Duitsers erg aangrijpender was dan voor de Nederlanders. Niet alleen dat wij ons altijd schuldig voelen, hoewel we allebij na de oorlog geboren zijn.

Mijn ouders en hun vrienden waren beslist geen nazis maar er waren in de teksten soms woorden, die wij thuis als kinderen ook gehoord hebben. Dus op nieuw nadenken en nog voorzichtiger zijn! Dank aan allen die de voorstelling hebben mogelijk gemaakt, en vooral ook dank aan Armando en Hans Sleutelaar.

Onze vrienden in Berlijn zijn al attent (is dat het juiste woord?) gemaakt; ze zullen de voorstelling in Berlijn bijwonen.

Mechthild Heimann